

## **Historie van Mazijk de Pétanque**

Jeu de boulesclub Mazijk de Pétanque werd officieel op 3 september 1985 opgericht. Er werd toen al een tijdje gebould op de Mazijk, een pittoresk stukje in Wijk bij Duurstede, dat deed denken aan mooie plekjes in Frankrijk.

De naam Mazijk sierde een gracht (oorspronkelijk Arkgracht geheten) die in het midden van de 15de eeuw de verbindingsweg was tussen het kasteel en de kerk. David van Bourgondië, die een bastaardzoon was van Philips de Goede en die via allerlei politieke intriges benoemd was tot bisschop van Utrecht, woonde op het kasteel Duurstede. Het verhaal gaat dat hij vaak onder muzikale begeleiding de Mazijk opgevaren zou zijn. In de zeventiende eeuw werd de gracht gedempt. Mazijk is een naam uit de 16e eeuw, ontleend aan de familie van Maseijck, die daar ter plaatse woonde. Mazijk de Pétanque heeft sinds september 1997 haar speelterrein op het sportpark Mariënhoeve en voldoet aan alle voorwaarden van de NJBB (Nederlandse Jeu de Boules Bond) om grotere toernooien te kunnen organiseren.

Met veel vrijwilligerswerk werd er gezamenlijk een overdekte accommodatie gebouwd: de Dojo voor de judosport en het Boulodrome voor de jeu de boules.

Beide afdelingen beschikken nu over een zeer moderne sportgelegenheid waar elk clublid trots op kan zijn.